

28 marts 1996.

Jeg har lige fra barn ønsket, at vide noget om mine forfædre, og det er begrænset hvor meget jeg har fået fortalt. Men min egen familie kan jeg berette om. Min far er født d. 8/8 1892, og min mor d. 2/2 1895. De var næsten nabobørn, der var et landbrug imellem. De fulgtes ad til skole har min mor fortalt, det var ca. 5 km. til fods. De har levet deres ungdom hver for sig, men på et tidspunkt flyttede de til Bjerndrup ved Gørding. Der blev min søster født d. 24 maj ( Hans blev født d. 4dec -1917) Elly i 1921. Jeg kom så d. 3/8 1923, og min bror Peter 4/3 1926. Jeg husker ikke meget fra den tid, men det var på en landbrugsejendom, hvor min far havde arbejde udenfor hjemmet. Jeg har fået fortalt at min far var Jens Vejmand en tid, og ellers tog arbejde på gårdene omkring. Da jeg var 6 år flyttede vi til Bøel, nærmede Gørding, hvor min yngste søster blev født d. 1/6 1929. Det var et nedlagt mejeri med 2 lejligheder. I den anden ende boede en anden familie, som min mor ikke var glad for. Vi havde fælles lokum i gården, og jeg husker at vi blev forbudt at benytte det, da de andre altid havde diaree, og min mor var jo den der altid skulle have det rent. Der var så meget udenomsplads, at vi havde vor egen lille have, og en dag hvor vi sad derude, kom der pludselig en lille spidsmus som så så sød ud, at jeg bestemt måtte se den, som resulterede i at den bed mig, ja det var bare en lille detalje. Jeg begyndte at gå i skole i Ilsted. En lille skole med én lærer og én lærerinde. Det har nok ikke været ret lang tid jeg gik der, men jeg husker den første skoledag, hvor vi fik en A.B.C. udlevet, og da turen kom til mig remsede jeg det hele op i en fart, så læreren stoppede mig, og gav mig en lille rød læsebog, som jeg kunne læse flydende af, altså må de derhjemme have lært mig at læse, selv kan man jo ikke. Dengang måtte man jo godt forberede sine børn, så de da i det mindste ikke kom uforberedte. Vi boede der ikke så længe, og flyttede til Gammel-Gørding, hvor vi boede til leje på 1 sal en kort tid. Senere boede vi i Gørding by, hvor jeg kom i 2 klasse. Min far arbejdede ved byens kloakering og kom derefter på ~~en~~ cementfabrik, det fortsatte han med, efter ~~at~~ d. 1 august 1931. <sup>FLYTTET</sup> Det blev en kæmpeomvæltning *da vi kom til*

*Gløved* i mit liv. Det var som at komme i paradiset, intet kunne være bedre. At det så var en gammel, over et hundrede år gammel gård, med en skæv gavl, og rådne gulve. Haven var helt tilgroet, tidslerne var så høje at de daskede mod ruderne. Min bror Peter og jeg, som var henholdsvis 8 og 5 sprang helt ellevilde rundt mellem brændenælderne i det der skulle være haven. Jeg var nok den der nød det mest, for min søster skulle hjælpe til den første aften. Far havde selv været henne og købe det, så min mor fik næsten et chock, da hun forstod hvor meget slid der lå foran dem, inden det var til at bo i. Inden de overhovedet kunne få sengene stillet op den aften, måtte de brække gulvet op i soveværelset, for det var så råddent, at de gik gennem brædderne, så jeg ser endnu for mig, hvordan de gulmalede rådne brædder blev smidt ud i gården, men det bekymrede ikke mig, vi havde travlt med at udspionere de for os så store vidder, hvor vi måtte råbe og skrike så højt vi ville. Vi kunne klatre i træer, som vi aldrig før havde prøvet, men kun havde haft en baggård som legeplads. Hele min barndom var én lykkelig sommer, hvor vi børn ikke mærkede til 30-ernes kriseår for landbruget, hvor man fik så og så mange svinekort udleveret, som betød, af flere svin måtte man ikke levere på slagteriet, så man forærede små grise væk til dem der ville have dem. Min far arbejdede stadig på cementfabrikken i Gørding det første år, indtil han havde tjent nok til at kunne begynde at købe kreaturer og redskaber, så han kunne komme igang med landbruget. Han cyklede hver dag 10-12 km. hver morgen og hver aften, så det var en træt far vi fik at se hver lørdag aften, for da vi lov at blive oppe indtil han kom, de andre aftner var vi puttet i seng, altså er han kommet sent hjem, det har været lange arbejdsdage. Hvordan mor har klaret alt derhjemme, er næsten ikke til at forstå, for med tiden fik hun oparbejdet den fineste have, det har kostet slid og mange kræfter. Der var ikke noget med fræser, nej en spade og et hakkejern har nok været alt. Selv syede og strikkede hun vores tøj. Jeg har glemt at fortælle at gården på 20 tønder land dengang kostede 11 tusinde kroner. Det kan man give for en cykel i dag, nogen gange mere,

Der gik der 25 år, og staldene blev fyldt op med køer, grise, heste, og høns og nogen gange gæs. Jorden blev opdyrket, hvor der også havde været mose. Jeg gik i en 7 klasset skole, og var meget, meget glad for det. Det var fra kl. 8 morgen til kl. 3 om sommeren, lørdag til kl. 12, og om vinteren til kl. 16, så i de mørke måneder var det mørkt når vi gik, og mørkt når vi kom hjem. 4 ugers sommerferie hvor jeg længtes efter at komme i skole igen. Der var jo disciplin dengang, og jeg stortrivedes med det, og respekterede lærerne. Der var ro i klasserne, så man kunne koncentrere sig.

Efter skolegang og konfirmation kom jeg ud at tjene. Mine 4 søskende kom hjemmefra som 12-13årige, men jeg fik lov til at være hjemme til jeg var 14. Flere forskellige pladser har jeg haft, 10 ialt, men kun 2 af dem kunne jeg ønske mig at genopleve. Den ene var på grev Schacks herregård, Store Tønde i sønderjylland og på Hejrskovvej ved Holsted st.

Jeg endte i Stagelund ved Løborg, blev gift og fik 3 børn, verdens dejligste og bedste og dygtigste. Det blev gode år, som jeg kunne tænke mig at gentage, hvis jeg kunne gøre det om igen, måske om muligt gøre nogle ting bedre.

D. 1 nov. 1946 ankom jeg. Der var ingen elektricitet, næsten det sidste sted i landet, og det var jeg jo ikke vant til, men i løbet af 3 måneder fik vi det indlagt. Alt var meget primitivt, men efterhånden vi en ordning på alt og elektriciteten gjorde sit til det.